

Ενημέρωση για την εκπαιδευτική επίσκεψη το Σάββατο 29 Μαρτίου στην Αθήνα στο πλαίσιο των μαθημάτων του Επίκουρου Καθηγητή Αντώνη Βολανάκη και της Επίκουρης Καθηγήτριας Βαλεντίνας Ντι Νάπολι.

Υπάρχουν κάποιες ακόμα λίγες κενές θέσεις και για φοιτήτριες/ές τμήματος ανεξαρτήτως εάν παρακολουθούν τους παραπάνω διδάσκοντες εάν θέλετε να συμμετέχετε, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα. Μπερτσουκλή άμεσα και δώστε τα 5 ευρώ συμμετοχής.

Σας υπενθυμίζω ότι η επίσκεψη επιμορφωτικού χαρακτήρα με χορηγία της μεταφοράς από το Ίδρυμα Τοπάλη στην Αθήνα φοιτητριών/ών θα περιλαμβάνει το Διονυσιακό Θέατρο και το παρακείμενο ιερό του Διονύσου Ελευθερέα και το Ωδείο του Ηρώδη Αττικού, σε οργάνωση και επιμέλεια της Επίκουρης Καθηγήτριας Βαλεντίνας Ντι Νάπολι. Στη συνέχεια σε οργάνωση και επιμέλεια του Επίκουρου Καθηγητή Αντώνη Βολανάκη θα επισκεφθούμε τις σκηνές του Εθνικού Θεάτρου στην Αγίου Κωνσταντίνου, έπειτα θα μεταβούμε για τις εκθέσεις του γλύπτη Θόδωρου και της Διοχάντης στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και στο τέλος θα παρακολουθήσουμε πρόβα στο Ωδείο Αθηνών με τον σκηνοθέτη Γιώργο Κουτλή με τον οποίο θα έχουμε και τη χαρά να μιλήσουμε μαζί του για την Αντιγόνη που δουλεύει. Σε όλους τους χώρους θα γίνουν ξεναγήσεις ή/και διαλέξεις/εργαστήρια.

Έχετε μαζί σας φοιτητική ταυτότητα αλλά και την αστυνομική σας ταυτότητα σε περίπτωση που χρειαστεί για να πάρουμε κάπου ακουστικά.

Ώρα ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 06:30 το πρωί στην Πλατεία 3 Συμμάχων από την κάτω πλευρά: Όθωνος και Αμαλίας στην νοητή γραμμή της Αγίου Νικολάου, δηλαδή μπροστά από το σταθμό τρένου που έχει πάρκινγκ για τα τουριστικά λεωφορεία - θα είναι λευκό το λεωφορείο. Αυτό σημαίνει να είστε 6:20 το αργότερο στο σημείο αναχώρησης. Όσες όσοι μένετε στην Εστία παρακαλώ επικοινωνήστε άμεσα με τον Α. Βολανάκη στο avolanakis@upatras.gr

Όσες/οι είστε ήδη Αθήνα ώρα συνάντησης στο Διονυσιακό Θέατρο στις 9:00 -

Χρήσιμες πληροφορίες: Σημειωματάρια και στυλό! Υπενθυμίζω να έχετε έτοιμα σνακ και φαγητό (όχι με υγρή μορφή) για να καλύψετε όλες τις διατροφικές ανάγκες της ημέρας καθώς και να έχετε μαζί σας νερό. Άνετα ρούχα και αθλητικά υποδήματα. Έχετε και μία δεύτερη μικρή τσάντα έτσι ώστε να μην κουβαλάτε συνέχεια όλα τα πράγματα μαζί σας αλλά μόνο αυτά που χρειάζεστε σε κάθε χώρο και θα μπορείτε να αφήνετε το έξτρα νερό, σνακ ή μπουφάν στο λεωφορείο το οποίο θα μας ακολουθεί παντού. Οι μεγάλες τσάντες γενικά δεν είναι βολικές για τις μετακινήσεις μεγάλων ομάδων όπως θα είμαστε εμείς και σε κάποιους χώρους δεν επιτρέπονται καθόλου όπως στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επίσης σε κάποια ντουλάπια για να αφήσετε πράγματα όπως το ΕΜΣΤ θα χρειαστείτε κέρματα του ενός ευρώ (που επιστρέφονται).